

## Οι Ηπειρώτες Νταχάου-Κάρλσφελντ γιόρτασαν την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων

Τρίτη, 08 Μάρτιος 2016 09:52



Εκδήλωση με αφορμή την επέτειο απελευθέρωσης των Ιωαννίνων πραγματοποίησαν οι Απόδημοι Ηπειρώτες της Γερμανίας και της κοινότητας Ηπειρωτών Νταχάου, Κάρλσφελντ και περιχώρων.

Ο δραστήριος σύλλογος των Ηπειρωτών, που γιόρτασε φέτος τα 35 του χρόνια, απαριθμεί 170 μέλη, ενώ λειτουργεί και χορευτικό τμήμα που κρατάει ζωντανή την ηπειρωτική παράδοση στους Απόδημους Έλληνες, που διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία.

**Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Βασίλειος Δοκόπουλος, χαιρέτισε την εκδήλωση και αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας, αλλά και στο σήμερα και τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα.**

**Πιο αναλυτικά είπε:** «Εκ μέρους της Ηπειρωτικής κοινότητας Νταχάου, Κάρλσφελντ και περιχώρων σας καλωσορίζω σε μια ιδιαίτερη για εμάς συνάντηση. Αφού ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και υγεία στα σπίτια σας. Θα ήθελα να τονίσω πως το κοινό σημείο όλων των παρισταμένων σήμερα είναι ο πολιτισμός. Με την παρουσία όλων μας σήμερα εδώ αποδεικνύεται ότι πέρα από τα προσωπικά ή συλλογικά προβλήματα, πέρα από τις εξελίξεις στο κοινωνικοπολιτικό μας περιβάλλον, είτε εδώ είτε στην πατρίδα μας, όλοι μας είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε και να διαδώσουμε τον πολιτισμό μας στις νεότερες γενιές. Αλλά και να θυμηθούμε και εμείς οι ίδιοι τον πλούτο και την ομορφιά της ηπειρωτικής παράδοσης. Νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος που ηγούμαι εδώ και ένα χρόνο της Ηπειρωτικής κοινότητας, η οποία φέτος γιορτάζει τα 35 χρόνια λειτουργίας της και που μόλις σε ένα χρόνο μετράει ήδη 170 εγγεγραμμένα μέλη, δημιουργία χορευτικού τμήματος και ιδιαίτερα πλούσιο έργο.

Η αφορμή της σημερινής παρουσίας μας εδώ είναι η απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Η αναμέτρηση για την κατάληψη της πρωτεύουσας της Ηπείρου κράτησε σχεδόν 3 μήνες από τον Νοέμβριο του 1912 έως τον Φεβρουάριο του 1913, και τελείωσε με την παράδοση της πόλης τα ξημερώματα της 21ης Φεβρουαρίου 1913. Στις 22 Φεβρουαρίου ο Ελληνικός στρατός παρέλασε στα ελεύθερα πλέον Ιωάννινα μετά από 483 χρόνια σκλαβιάς.

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων σημαίνει ουσιαστικά και την λήξη του πρώτου βαλκανικού πολέμου, αφού χωρίς ουσιαστική αντίσταση ο Ελληνικός στρατός προελαύνει και απελευθερώνει μέχρι την 5η Μαρτίου την Βόρειο Ήπειρο.

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων δεν οφείλεται βεβαίως μόνο στους Ηπειρώτες. Μόχθησαν γι' αυτή Έλληνες απ' όλες τις γωνιές της χώρας και εκτός αυτής διδάσκοντας μας για ακόμα μια φορά τις αξίες της αλληλοβοήθειας και της αλληλοϋποστήριξης. Παραδειγματιζόμενος από αυτό το γεγονός με την εμπειρία και την γνώση των παλιότερων, αλλά και τον ενθουσιασμό των νέων μελών του συλλόγου μας, προσδοκούμε ένα μέλλον λαμπρό για εμάς και τα παιδιά μας. Ένα μέλλον γεμάτο παράδοση. Γιατί η παράδοση μας είναι συστατικό εμπλουτισμού της πολιτισμικής κοινωνίας που ζούμε και όχι πρόσκληση για απομόνωση.

Ήταν μια υπέροχη βραδιά με άρωμα Ελλάδας !!!!!!! Ο Τάσος Αναστασίου με το κλαρίνο του και ο Δημήτρης Τζίμας με την μελωδική φωνή του μας ταξίδεψαν στην Ελλάδα μας. Είναι θεσμός πλέον και ιερό καθήκον για το σύλλογό μας ο εορτασμός της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και όλοι οι Έλληνες μαζί ενωμένοι σαν μια γροθιά, Ηπειρώτες , Πόντιοι, Μακεδόνες , Θεσσαλοί και Νησιώτες υπό την αιγίδα της Ηπειρώτικης κοινότητας Νταχάου-Κάρλσφελντ και περιχώρων, τιμήσαμε την μέρα αυτή.

Έλληνες... η Ελλάδα μας περνάει τη χειρότερη στιγμή στην ιστορία της. Η οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό και η μόνιμη απειλή των συνόρων μας, έχουν φέρει πλέον την Ελλάδα και τους Έλληνες σε αδιέξοδο. Αυτή την ώρα περισσότερο από κάθε άλλη πρέπει να μας βρει ενωμένους σαν γροθιά όλους τους Έλληνες πανταχόθεν της γης. Τα αδέρφια μας στην Ελλάδα γνωρίζουν ότι έχουν την αμέριστη συμπαράστασή μας και αν καταστεί απαραίτητο και τη φυσική μας παρουσία στο πλευρό τους. Όλοι μαζί μπορούμε. Η ψύχη και η καρδιά μας είναι κοντά σας, δίπλα σας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους μας στήριξαν.

Αναλυτικότερα :

Ελληνικό Προξενείο Μονάχου

Την Δημοτικό Σύμβουλο Νταχάου

Την Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου Νταχάου

Πολιτιστικό Σύλλογο Πλαταριάς Θεσπρωτίας

Σύλλογο Λόγου και Τέχνης Μονάχου

Σύλλογο Ποντίων Μονάχου

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου

Ηπειρώτικη Κοινότητα Μονάχου

Νεολαία Ηπειρωτών Μονάχου

Σύλλογο Ποντίων Νταχάου

Σύλλογο Μακεδονίας Θράκης Νταχάου

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νταχάου

Την Ομάδα μας Α.Ε Γαλανόλευκος Νταχάου

Στους Έλληνες Επιχειρηματίες Καταστηματάρχες και Γαστρονόμους

Τους Φίλους και Μέλη της Κοινότητας

Τα Παιδιά του χορευτικού μας



ΖΗΤΩ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣΗ  
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1913